

Jam Lid

HAVETS SANG



En vanlig dag på stranden blir till ett spännande äventyr när fyra vänner hittar en flaskpost, någon behöver hjälp! Det blir början till en resa som tar dem till havets djup, molnens toppar och till havets största hemlighet. Med lekfullhet och humor bygger musikerna olika klangvärldar och för berättelsen framåt med sånger på jiddisch, ladino och arabiska. Vad finns det som kan simma som inte har ben? Vart kommer havet ifrån? Har du druckit dinosaurie kiss och kommer sjöjungfrur egentligen från rymden? Det och mycket mer får du veta när havet avslöjar sina hemligheter, havet som binder oss samman över oceanerna och genom tiden.

Siroccos musik spänner över en tusen år gammal arabisk-judisk tradition med sefardiska rötter. Med den karismatiska sångerskan och skådespelaren Sofia Berg-Böhm i spetsen och några av Sveriges främsta musiker inom folk- och världsmusikgenren, kastar dom sig ut i en föreställning som bjuder på lika mycket skratt som underskön musik.

En bildworkshop kan även kopplas till föreställningen där barnen tillsammans med Hannah Arnesen får skapa en berättelse inspirerad av havet. Barnen kommer att själva få rita och berätta.

Medverkande: Sofia Berg-Böhm – sång,
Patrik Bonnet – gitarr och oud
Hanna Stenlund Monthan – cello
Fredrik Gille – slagverk.
Regi: Ivan Monthan
Bild, kostym och scenografi: Hannah Arnesen

Kontakt: Sofia Berg-Böhm
info@siroccomusic.org
070 998 76 80
www.siroccomusic.org

Åldersgrupp: 5 - 8 år
Max publikantal: 66
Antal föreställningar per dag: 2
Spelyta: 4,50 X 3,80 m takhöjd minst 2,75m
Byggtid/rivtid: 1h/30min
Alternativa spelplatser: Samlingsrum,
gymnastiksal, klassrum, mm
Övriga behov: plant golv, ett rum att lägga
instrumentfodral mm..